

### 5.2.1 *De draak met de zeven koppen*

In het boek Openbaring heeft Enki ons over de zeven zegels verteld. De spirituele uitleg van de zeven zegels is dat het gaat om zeven spirituele inwijdingen, die gekoppeld zijn aan de zeven chakra's die we hebben. De orthodoxe uitleg is dat ons onthuld wordt wat de zeven toekomstige rampen en drama's van de mensheid zijn.

Mijn uitleg is dat ons verteld wordt wat de zeven foute overtuigingen zijn die de Anunnaki ons in duizenden jaren hebben aangeleerd. Zodra ik dat zag, vond ik het eenvoudig hoe ik deze foute overtuigingen kan wissen en vervangen door helpende gedachten. Bevrijden is bovendien onomkeerbaar: eenmaal vrij, altijd vrij.

1. Het duister bestaat niet, er is slechts licht. Het is niet zo zwart-wit als ons altijd is verteld. Er is wit en er zijn honderd tinten grijs. Het zwart van het kwaad bestaat niet. Ook de draken, demonen, reptielen en de Anunnaki zijn wezens op weg naar het licht, net als wij. Alles wat er in je leven gebeurt, ook de dramatische rampen, heb je voor je geboorte zelf gepland of is op zijn minst een nuttig leermoment. *Go with the flow. Enjoy the ride. Have fun.*
2. Oorlogen zijn nuttig om foute systemen aan te pakken (zie hoofdstuk 3.3.1: 'Enki en de godsdiensten'). Daders in een oorlog werken aan hun moed en trouw. Slachtoffers werken aan vertrouwen en liefde. En bedenk dat zowel daders als slachtoffers onsterfelijke lichtwezens zijn en dat de dood niet bestaat.
3. Geldgebrek bestaat niet. Er is genoeg geld voor iedereen; het is alleen ongelooflijk oneerlijk verdeeld en hoe rijker een land, hoe oneerlijker. Bovendien: veel zuiniger leven (10% van waar we nu zitten), is veel beter voor onze lichamelijke en psychische gezondheid en natuurlijk helemaal voor de planeet.
4. De dood bestaat niet. De meer dan 600.000 Nederlanders met een bijna-doodervaring zullen dat bevestigen. We zijn bewustzijn en gebruiken soms een stoflichaam. (Zie hoofdstuk 3.1.2: 'Bde 2017'.)
5. Geestelijk isolement bestaat niet. We zijn allemaal met elkaar verbonden. We zijn zelfs allemaal verbonden met Al Dat Is, de Oerkiem van het universum en zeker met onze overleden familieleden.
6. Regels en sociale structuren zijn bedacht door wezens en mensen die daar belang bij hadden. We zijn doelbewust tot slaaf gemaakt van godsdiensten, regeringen en koningen. Maar het zijn afspraken en ze zijn niet 'in beton gegoten'. Wij houden ze door ons kleine denken zelf in stand.

7. De toekomst bestaat wel. Er komt alleen geen apocalyps, maar er komen wel grote en dramatische veranderingen om ons te leiden tot verhoogd bewustzijn, beter gedrag en een betere wereld.

Deze gedachtegang heb ik samengevat in een eenvoudige instructie:



**AQUARIUS**

Elke keer voordat je naar het wereldnieuws kijkt op tv, internet of krant, doe dan het volgende:

- Bedenk dat alles versomberd is door illusies en angsten
- Bevrijd je in gedachten van de scheppers van die illusies
- Verlos je van al je angsten over:
  1. Criminaliteit
  2. Oorlog
  3. Geld
  4. Dood
  5. Eenzaamheid
  6. Macht
  7. Toekomst
- Doe je ogen zover open en je wenkbrauwen zover omhoog dat er verschijnen:
  - Symbool van Aquarius op je voorhoofd
  - Glimlach op je gezicht
  - Lichtjes in je ogen
  - Verlichting in je hoofd
- Kijk dan pas naar het nieuws
- Doe vervolgens wat juist is voor de planeet.

Voor uitleg hiervan, zie het boek "Van Apocalyps naar Aquarius" van Berend Warrink. Uitgeverij [www. Elikser.nl](http://www.Elikser.nl).  
Contact: [bj.warrink@quicknet.nl](mailto:bj.warrink@quicknet.nl)

Wie is nu de draak, waar ik van mijn grootvaders Berend (BEER) en Jurriaan (UR) achteraan moest? Wie is de draak op de planeet, die er wel is maar niemand herkent?

Ik heb zijn binnenkant gezien en daar mijn interne draken herkend: de angstdraak in mijn hart, de reumatische Ahrimandraak in mijn botten, de ijsdraak, mijn persoonlijke karma en mijn familiekarma. Buiten mezelf heb ik de rode draak in Rusland gezien, de gestreepte in Amerika, de gele in China, de zwarte in Vaticaanstad en de gouden op Malta. Bovendien ben ik er in mijn dromen overheen gevlogen en heb buitenaardse reptielen en de kosmische draak gezien. Ik ben naar het verleden gevlogen en heb de draak van Atlantis, de Anunnaki en de draak van de angst voor de apocalyps gezien. Dat zijn allemaal slechts deelproblemen.

Ik heb de kleinere draken niet gedood, zoals Joris en Michaël dat al eeuwen proberen, maar ik heb ze getemd, net als een dompteur in een circus dat vroeger met een leeuw deed. Dat gaat

in drie stappen. Eerst gaat de dompteur de leeuw confronteren. Met een zweep en met een stoel in zijn hand daagt hij hem uit en voorkomt dat hij zelf door een klauw van de brullende leeuw vernietigd wordt. Dat gaat hij hem zijn wil opleggen. De leeuw moet stoppen met aanvallen en zijn kop laten zakken. Tot slot zorgt de dompteur dat de leeuw doet wat hij wil. Met twee lange zweepen leidt hij hem naar een kruk om op te springen. Verschillende draken hebben mijn kracht en gezag erkend.

Nee, de grote draak is de matrix van de zeven belemmerende gedachten waarin de antieke goden ons allemaal gevangen hebben gezet: de angst voor oorlog, angst voor de dood, egoïsme, hebzucht, onderdrukking door machthebbers, enzovoort. Deze draak heeft zijn klauwen naar alle mensen uitgeslagen en bijna alle mensen zijn gekooid in zijn leugens.

Gelukkig is bevrijding daaruit tamelijk eenvoudig, door je aandacht te verschuiven van het kleine denken naar je hogere bewustzijn, van 3D naar 5D. Woorden alleen zijn niet genoeg. Mediteren is ook nodig om de bevrijding in al je bewustzijnslagen te brengen. Gelukkig staan er veel goede meditaties op internet, over 5D, Merkaba en het Christusbewustzijn. Vervolgens moet je ernaar handelen om de bevrijding in je lichaam en je dagelijks leven te brengen. En na je bevrijding begint jouw Aquariustijdperk. Dat gebeurt niet voor iedereen tegelijkertijd. Er zijn voorlopers en er zijn volgers.